

# Deus Lo Vult



(foto: Deus Lo Vult)

## De Ridders van het heilige Graf

Er bestaat een groot aantal ridderordes. Een aanzienlijk deel daarvan bestaat uit orthodoxe Roomse ordes. De bekendste is de Orde van de Ridders van het Heilig Graf. Zij noemen zich de strijders van Christus. Er zijn er 18.000 over de gehele wereld. Evenals de Maltezer Orde hebben de Grafridders hun hoofdkwartier in Rome. In 1928 is de orde door Paus Pius XI per decreet onder bescherming van de Apostolische Stoel geplaatst. Doel: de rechten van de Katholieke Kerk in het heilige Land verdedigen. Hun motto: "Deus lo Vult", God wil het". Zij gaan gekleed in een golvende witte mantel. Met mystieke middeleeuwse ceremonieën worden zij door de kardinaal-grootmeester tot ridder geslagen. Dan belooft de kandidaat zich als waardige Kampvechter Christi te gedragen. Dat impliceert deugden: dapperheid, verstand, matigheid en gerechtigheid. Dan wordt hem het ordekruis om de nek gehangen en de witte mantel aangedaan.

De leden komen uit de betere geledingen van de samenleving: politici, bankiers, directeurs, ondernemers, architecten, wetenschappers, medici, politici, militairen, hoge ambtenaren, kerkelijke ambtsdragers (onder wie vele bisschoppen), rechters, krantenuitgevers en journalisten. Ook zijn er Grafridders te vinden binnen rijke aristocratische families die het in de handel en industrie te zeggen hebben. Welk een invloed kan door hen op de samenleving uitgeoefend worden! Velen geven zich te goeder trouw voor de zaak van de Kerk, zonder zich bewust te zijn van wat er zich achter de schermen afspeelt.